

Μαθητικές Φωνές

2013-2014

Τεύχος 14



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ

Έτος Ιδρύσεως 1922

Το Σχολείο της Αγίας Σοφίας περιλαμβάνει τάξεις Νηπιαγωγείου, Δημοτικού, GCSE και ALevel και λειτουργεί κάθε Σάββατο από 9:30 π.μ. έως 1:15 μ.μ.

Διδάσκονται:

Ελληνική Γλώσσα, Θρησκευτικά, στοιχεία Ελληνικής Ιστορίας, Γεωγραφίας, Μουσικής, και Ελληνικοί χοροί.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ:

Διεύθυνση:

St. Marylebone CE School for
girls
64 Marylebone High Street,
London W1U 5BA

Τηλεφωνα:

(Σχολείου – Σάββατο πρωί)
078 80856302
(Εκκλησίας) 020 7229 7260

Ταχ. Δ/νση:

Greek Cathedral
Moscow Road
London
W2 4LQ

MISSION STATEMENT

The aim of the school is to provide once a week education in Greek language, culture, Orthodoxy, and History, with a view to encouraging pupils to work towards an eventual A-Level in Modern Greek or equivalent. The School is open to all children regardless of origin.

The school has its origins in the Greek Cathedral of St. Sophia and thus has a tradition of charitable assistance to a significant proportion of its students. A number of bursaries are always available upon application, administered by the person(s) designated by the Governors from time to time. In this way the School performs a public benefit while fulfilling its educational and cultural aims.

BENEFACtors: C. M. Lemos Foundation, Anonymous (2)

MAJOR DONORS: The Lyras Family Charitable Trust, Anonymous (2)

ΣΧΟΛΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

Πρόεδρος: Κ. Καρούση
Αντιπρόεδρος: Μ. Σπύρου
Ταμίας: Δρ. Ι. Μαργαρώνης
Γραμματέας: Σ. Πολέμη
ΜΕΛΗ
Πανος/τος Αρχψ. Θ. Μπακάλης
Β. Γουλανδρής
Μ. Καμπούρη
Μ. Λημνιού
Ν. Παλαιοκρασάς
Ν. Πουλμέντης
Δρ. Κ. Χατζηπατέρα-Γιαννούλη

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ

Διευθύντρια: Α. Σαμαρά
Υποδιευθύντρια:
Δρ. Ο. Φακατσέλη¹
ΒΟΗΘΟΙ:
Π. Αθανασίου
Γ. Καλογεροπούλου
Μ. Μάλλη
Ι. Μενεγάτου
Α. Στρατή
ΑΝΑΠΛΗΡΩΤΡΙΕΣ:
Δ. Παπαϊωάννου
Κ. Κουμή

ΔΙΑΔΑΣΚΟΝΤΕΣ/ΔΙΑΔΑΣΚΟΥΣΕΣ

Δρ. Κ. Αθανασιάδης
Φ. Βούτου
Δρ. Ι. Γιανναδάκη
Δρ. Α. Γκοράτσα
Ε. Δεμερτζή
Μ. Κορωνίδου
Μ. Παπαστεργίου
Β. Σάκκος
Μ. Στεφανάκη
Μ. Τζήμα
Μ. Τσαγγάρη
Δρ. Α. Τσέγκου
Θ. Χατζηδάβαρης

Συντακτική ομάδα περιοδικού:

Δρ. Κ. Αθανασιάδης, Π. Αθανασίου, Β. Σάκκος, Δρ. Ο. Φακατσέλη, Θ. Χατζηδάβαρης

Δημιουργική σύνθεση περιεχομένων & εξώφυλλο: Δρ. Κ. Αθανασιάδης

Το εξώφυλλο βασίστηκε στις ζωγραφιές της Ιουλίας Boyd-Carpenter και του Νηρέα Λουκά Καλαμπούση
Εκτύπωση: St Pauls Press

Χαιρετισμός του Πανος/του Αρχιμ. κ. Θεονά Μπακάλη,
ιερατικώς προϊσταμένου της Αγίας Σοφίας Λονδίνου

GREEK CATHEDRAL
ACHIA SOPHIA



THE VICARAGE,
MOSCOW ROAD,
LONDON, W2 4LO
Telephone: 01-229 7260
01-229 4643

Άγριτά μου πατέρι!

Μὲ ἀφορμή τὸ τέλος τῆς σκοτικῆς χρονίας ἐπικρινων τῷ
πάτῃ μαζὶ σας, πάντοτε, μὲ γιλαΐτην χαρά. Αὐτοῦ τὴν φορά, ἀμ-
έντα, οὐδὲν νὰ σας συγχαρῶ μέχι μέρος γιὰ τὴν πρόσοδο τοις στᾶ
μαθημάτα σας, δῆμην τοι γιὰ τὸ θμορό περιοδικό πολὺ ἐκδίδε-
τε μαζὶ μὲ τοὺς σεβαστούς σας βασικάγους. Περιοδικό πολὺ ὡρι-
μὲς καιρόμαστε καὶ πολὺ μὲ θαυμασμό τὸ ξερούγγιον. Θαυ-
μάζομεν τὶς σκέψεις σας, τὶς βιωραρίες σας, τὴν προσπάθεια
σας, τὴν πρόσοδο σας, τὴν βασιστική σας. Οὖτε εὐχαριστοῦμεν, γο-
πὼν, γ' αὐτό. Εὐχαριστοῦμεν εὖτε καὶ τοὺς βασικάγους σας.

Ἐνα μήδαρο εὐχαριστῶ μητερίουνται καὶ στοὺς σεβαστούς καὶ
ἀγανάκτούς γορτίς σας ποὺ δικαιροῦται ἔργοτέρων τὸ πάντα γιὰ σας
καὶ εἶναι, πάντοτε, ποιύτημοι συνοδοπόροι σας καὶ συμπραστοῖς
σας. Καὶ πού τὴν πλεκτὴν εὐγνωμοσύνην σας. Τοὺς εὐγνωμονοῦμεν ὑμνούς,
καὶ μήτις. Εὐγνωμονοῦμεν καὶ αὐτούς καὶ τοὺς βασικάγους γιὰ τὴν
προσφέρονταν. Εἶναι τόσο θμορό νὰ εἴμαστε εὐγνωμοντες. Τὸ θέ-
μη καὶ ἡ σύζες θέσης.

Μὲ αὗτες τὶς σκέψεις θὰ οἴει νὰ σας εὐχητῶ καὶ τὸ Πα-
τρικός, καὶ τοὺς πατριαρχεῖς, καὶ τὸ Βερθράσον καὶ τοὺς ἀντέπρωτον τὸν
δεσπότην πατριού. Νὰ σχολεῖ σῆμα μας τὴν εὐφορία τοῦ Θεοῦ.

f Αρχιμ. Ηγ. Μπακάλης

Χαιρετισμός του Διοικητικού Συμβουλίου του σχολείου μας

Βλέπω το σχολείο της Αγίας Σοφίας σαν μια οικογένεια. Μια οικογένεια, που μέσα στη βδομάδα το κάθε μέλος της έχει τη δουλειά του, τις υποχρεώσεις του, τη ρουτίνα του, αλλά που θα φροντίσει να ξανασμίξει κάθε Σάββατο. Και όπως συμβαίνει σε όλες τις οικογένειες, τα μικρά παιδιά έρχονται με χαρά, οι δε έφηβοι κάπως απρόθυμα. Πάντως όλοι ξέρουν πόσο σημαντική είναι η οικογένεια, και βλέπουν πόσο καλά αισθάνονται όταν συναντάνε ανελλιπώς κάθε βδομάδα τα ίδια γνώριμα πρόσωπα, τους φίλους και τις παρέες.

Στη δημιουργία αυτής της ζεστής ατμόσφαιρας συμβάλλουν σημαντικά ο Σύλλογος Γονέων με όλες τις δραστηριότητές του αλλά και το διδακτικό προσωπικό που με χαρά και ευαισθησία μαθαίνει Ελληνικά στα παιδιά μας. Γονείς και δάσκαλοι μαζί φυτεύουν βαθιά τις ελληνικές ρίζες των παιδιών έτσι ώστε η σχολική οικογένεια να ευημερεί και να μπορεί να προσφέρει με τη σειρά της στην ευρύτερη κοινωνία.

Για ακόμη μια χρονιά μεταβιβάζω τα συγχαρητήρια και το θαυμασμό της σχολικής επιτροπής στους μαθητές, τους δασκάλους και τους γονείς και εύχομαι σε όλους καλό καλοκαίρι και καλή ξεκούραση.

Καλλιόπη Καρούση
Πρόεδρος Σχολικής Επιτροπής

Το νέο τεύχος του περιοδικού μας

Αγαπητοί μας αναγώστες, χαίρετε. Μια ακόμη σχολική χρονιά έφτασε στο τέλος της. Ο καιρός πέρασε γρήγορα και ό μορφα εδώ στο Σχολείο της Αγίας Σοφίας. Τα παιδιά μεγάλωσαν και ωρίμασαν. Έμαθαν περισσότερα Ελληνικά, έμαθαν για τις πατρίδες μας, την Ελλάδα και την Κύπρο. Τραγούδησαν τραγούδια ελληνικά και χόρεψαν χορούς παραδοσιακούς. Έβαλαν την ψυχή τους στις γιορτές, τις Εθνικές μας. Ντύθηκαν μασκαράδες τις Αποκριές και έφτιαξαν λαμπάδες το Πάσχα. Χάρηκαν μια παράσταση με θέμα την ελευθερία από την ελληνική θεατρική ομάδα Hippo και έζησαν σαν Αρχαία Ελληνόπουλα για λίγες ώρες μέσα από το εργαστήρι που οργάνωσαν δύο συνάδελφοι, η κυρία Ανθή και ο κύριος Κωνσταντίνος. Ετοιμάστηκαν για τις εξετάσεις τους και έφτιαξαν φιλίες που, ελπίζουμε, θα κρατήσουν για πάντα.

Η φιλία είναι και το θέμα του φετινού περιοδικού. Ο άνθρωπος είναι ‘κοινωνικό όν’ σύμφωνα με τον Αριστοτέλη. Δεν μπορεί να ζήσει μόνος του. Η μακριά διαδρομή του ανθρώπου στη γη αυτή είναι μια τρανταχτή απόδειξη αυτής της θέσης. Ο άνθρωπος είναι πιο δημιουργικός, όταν είναι χαρούμενος και είναι χαρούμενος, όταν ζει μέσα σε ένα φιλικό περιβάλλον. Πολλοί διάσημοι και μη άνθρωποι έχουν μιλήσει για τη σημασία του πραγματικού φίλου στη ζωή μας. Ο πραγματικός φίλος είναι πηγή αστείρευτη δύναμης, ελπίδας και χαράς. Είναι ο παντοτινός βράχος που μας στηρίζει στις δύσκολες στιγμές. Είναι η αντή χηση του γέλιου μας στις ευτυχίες μας. Όλοι ό μως έχουν μιλήσει για το πόσο δύσκολο είναι να φτιάξει κανείς μια πραγματική φιλία, ιδιαίτερα στις μέρες μας, που το προσωπικό συμφέρον κυριαρχεί σε όλα τα επίπεδα της ζωής. Το σχολείο, όπου οι μαθητές βρίσκονται συχνά, είναι ένας χώρος, όπου μπορούν να γεννηθούν αληθινές, παντοτινές φιλίες.

Κι αυτό συμβαίνει επειδή τα παιδιά και οι δάσκαλοι και οι γονείς έχουν πολλές ευκαιρίες/δοκιμασίες να γνωριστούν και να αποφασίσουν αν μπορούν να γίνουν φίλοι. Ανοίξτε τα μάτια και τις καρδιές σας, είμαι σίγουρη πως θα βρείτε αληθινούς φίλους στο σχολείο μας!

Ευχαριστώ πολύ τους συναδέλφους, που δούλεψαν ακόμη μία φορά μαζί με τα παιδιά, για να πάρουν ζωή οι σελίδες του περιοδικού. Ευχαριστούμε πολύ τους γονείς, που βοήθησαν τα παιδιά, στο παρασκήνιο. Ευχαριστούμε πολύ το Σύλλογο Γονέων του Σχολείου της Αγίας Σοφίας για τη μεγάλη του προσφορά στο έργο μας. Ευχαριστούμε τη Σχολική Επιτροπή, που, και πάλι, ανέλαβε τα έξοδα της έκδοσης του περιοδικού και που φροντίζει πάντα για την καλή οργάνωση του σχολείου μας και την ομαλή λειτουργία του. Ευχαριστούμε πολύ, επίσης, τις δύο Εκπαιδευτικές Αποστολές, ΚΕΑ και ΕΕΑ, που μας στηρίζουν στο δύσκολο έργο μας, παρέχοντάς μας βιβλία, εκπαιδευτικούς και γενικά αμέριστη συμπαράσταση.

Ευχαριστούμε τους συναδέλφους στο εξεταστικό μας κέντρο, Άγιο Ιωάννη, για τη φιλοξενία και τη φροντίδα που προσφέρουν στους μαθητές μας. Ευχαριστούμε την εταιρία Hitachi που μας δώρισε έναν προβολέα για τις γιορτές και τα εργαστήρια μας. Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξη και την αγάπη σας για το ελληνικό μας σχολείο.

Σας ευχόμαστε **Καλό Καλοκαίρι**. Θα περιψένω με χαρά να δω τα χαμογελαστά πρόσωπα γονέων και μαθητών και να ανταλλάξουμε την Καλημέρα μας το **Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου, 9:30 πμ.**

Καλά αποτελέσματα στους μαθητές μας.

Με αγάπη, εκτίμηση και αληθινή φιλία

Η διευθύντρια

Μεγάλη Σερβιατίδη



To σχολείο μας

Προδημοτική Α

Διδ.: Μαρία Στεφανάκη
Βοηθός: Γεωργία Καλογεροπούλου



Προδημοτική Β

Διδ.: Έλενα Δεμερτζή
Βοηθός: Ανθή Στρατή

‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Claudia γιατί παιζούμε θέατρο μαζί...’



‘Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο Magio γιατί πάμε μαζί στο πάρκο...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Mía γιατί παιζούμε κρυφτό ...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Άλεξάνδρα γιατί ζωγραφίζουμε μαζί...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Στέλλα γιατί μου λέει ωραία πράγματα και είναι καλή...’



‘Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο Chiago γιατί μ' αγαπάει...’



‘Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο Άλεξανδρος από το ελληνικό σχολείο γιατί είναι αστείος...’



‘Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο Melaika γιατί κάνουμε παρέα...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Hannah γιατί με παιζει και με αγαπά...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Eλισάβετ γιατί κάνουμε αγκαλιές...’



Προδημοτική Β

‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Sophie γιατί ντυνόμαστε αστεία...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Lilly γιατί πηγαίνω στο σπίτι της και παίζουμε...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Natalie γιατί μοιραζόμαστε τα παιχνίδια...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Marianna γιατί έρχεται στο σπίτι μου...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Elsa γιατί με παίζει...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Sofía Φ. γιατί πάμε μαζί στο ελληνικό σχολείο...’



‘Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο Gil γιατί παίζουμε μαζί και με αγαπάει...’



‘Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο μπαμπάς μου γιατί περνάμε τέλεια...’



‘Η καλύτερή μου φίλη είναι η Lucy γιατί παίζουμε ωραία παιχνίδια μαζί...’



‘Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο Sebastian γιατί είναι μαζί μου στο αγγλικό σχολείο και δεν τσακωνόμαστε...’

Πρώτη Τάξη Α1

Διδ.: Μαρία Παπαστεργίου
Βοηθός: Παναγιώτα Αθανασίου



Πρώτη Τάξη Α1



Πρώτη Τάξη A2

Διδ.: Δρ. Αϊλίνα Γκοράτσα
Βοηθός: Μαριάννα Μάλλη



Πρώτη Τάξη Α2



Δευτέρα Τάξη

Διδ.: Δρ. Αμαρυλλίς Τσέγκου
Βοηθός: Ιωάννα Μενεγάτου

Β' Τάξη



Δευτέρα Τάξη



Τρίτη Τάξη

Διδ.: Φανή Βούτου



Τετάρτη Τάξη

Διδ.: Δρ. Ιφιγένεια Γιανναδάκη

Έχω αρκετούς φίλους στο ελληνικό σχολείο και είναι πολύ καλοί στο ποδόσφαιρο, όπως κι εγώ. Παιζούμε πολύ ποδόσφαιρο μαζί στην ώρα του διαλείμματος. Τρέχουμε, μιλάμε και γελάμε. Ένας από τους φίλους μου είναι ο Λέων. Είναι πολύ αστείος και καταπληκτικός στο ποδόσφαιρο! Το μόνο αρνητικό είναι ότι υποστηρίζει την ομάδα της Λίβερπουλ.

Ένας άλλος καλός μου φίλος είναι ο Βαγγέλης. Κάνει κι αυτός αστείες πλάκες συνεχώς και είναι πολύ καλός στο ποδόσφαιρο! Έχει κερδίσει και μετάλλια! Ο Βαγγέλης σε αντίθεση με το Λέοντα, υποστηρίζει την Τσέλσι και αυτό μου αρέσει πολύ μιας και είναι η ομάδα μου!

Εμείς οι τρεις παιζούμε συνεχώς ποδόσφαιρο με το Βασίλη. Ο Βασίλης είναι ένας ακόμη καλός μου φίλος και τρελαίνεται να παίζει και να μιλάει για το ποδόσφαιρο. Είναι και πολύ καλός παίκτης. Δε μου αρέσει καθόλου όμως που ο Βασίλης υποστηρίζει την Άρσεναλ.

Μου αρέσει πολύ να περνάω την ώρα του διαλείμματος με τους καλούς μου φίλους και να παίζομε ποδόσφαιρο συνεχώς! Περνάω φανταστικά μαζί τους!

Νικόλας Μπόιντ-Κάρπεντερ

Ο γιός μου στο ελληνικό σχολείο είναι ο Νικόλαος. Είναι αστείος και μαζεύει ποντικά μοντιά και είναι καλός στην ορθογραφία! Έχει χονδρίτιδα μαλλιά και είναι καλός με το ποδόσφαιρο! Έχει κερδίσει, σα μην το πάρει με το τσαλικί που έδωσε στον ιδρυτή του, μου. Ήσσος ελληνικό σχολείο, μαθαίνω πολλά πράγματα! Η δασκαλά μου η κυρία Ιρηγένετα είναι πολύ καλή και καλά γορά, αφού έκλιψε καλά παλαιά. Πάτσουμε κρέμα.

Στα διαλεκτικά μάθα τα αγόρια παιδιά ποδόσφαιρο. Εμένα ποτέ δεγκ μου αρέσαι σο ποδόσφαιρο γι' αυτό πάτερε και νηρήρο με τον αδερφό μου. Επίσης, στο ελληνικό σχολείο, κανουμε μουσική και χοράζουμε μουσική μαθαίνουμε πρωτίκα χραγμάδα για την χορεύσ. Μας καθηλεύει η κυρία Μαρία. Τον χρόνο του μαθαίνει η αδελφή κυρία Μαρία ποδόσφαιρε. Πέντε σάββατα, Σινταράδικα και αδερφούς χορούς. Οι κατερινοί χορεύεις είναι η Αννα-Μαρία η Ευα, η Βαγγέλης και η Χροσταλία.

ΧΡΗΣΤΟΣ 4^η ΤΑΞΗ ΚΟΤΖΑΓΙΩΡΓΗΣ



Τετάρτη Τάξη

Τι λένω με τις φίλες μου

Στο ελληνικό σχολείο

Χριστίνα Μαύρη - Μαργαρίτα ΚΥΡΙΑΚΗ

Οι φίλες μου στο ελληνικό σχολείο έχουν πλάκα. Παρά το ότι τις βλέπω μια γορά την εβδομάδα είναι οι καλύτερες μου φίλες!

Στο διάλεκτο παιζουμε παιχνίδια όπως κρυψό και κυνηγός ή αλλα πολλά παιχνίδια! Όταν τελειώνουμε το ένα παιχνίδι, ξεκινάμε το άλλο! Έχει πολύ ηλάκι! το διάλεκτο είναι πάντα αστείο με τις φίλες μου, τα πάντα έχουν πλάκα με τις φίλες μου, ακόμα και τα μαθήματα! Μου αρέσουν οι πατέρες μαθημάτων αλλά μου αρέσει πολύ το μαθήμα της μουσικής, γιατί εκεί μπορούμε να συγχρόμεις και λύγο στην αρχή.

Αγαπώ τις φίλες μου, και αυτές είναι ένας λόγος, που γρου αρέσει το ελληνικό σχολείο! Διαρέων να μαζεύω



Κάθε Σάββατο ανυπομονώ να πηγαίνω στο ελληνικό σχολείο και να περνάω πολύ χρόνο με τους φίλους μου στην τάξη και στο διάλειμμα! Κάθε Σάββατο παίζω ποδόσφαιρο με τους καλύτερους φίλους μου από την Τετάρτη τάξη, το Λέοντα και το Βαγγέλη. Είμαστε πολύ καλοί φίλοι και όλοι καταγόμαστε από ελληνικά νησιά. Ο Βαγγέλης είναι από τη Χαλκίδα, η οποία βρίσκεται στην Εύβοια. Εγώ είμαι από τη Σύρο, ένα νησί στα ανατολικά της Ελλάδας, στο Αιγαίο Πέλαγος και ο Λέων κατάγεται από τις Οινούσσες. Μας αρέσει να περνάμε πολύ χρόνο μαζί στο διάλειμμα και να παίζουμε ποδόσφαιρο με τα μεγαλύτερα παιδιά. Είμαστε όλοι πολύ καλοί και παίζουμε στην ίδια ομάδα. Βοηθάμε ο ένας τον άλλο για να βάλουμε πολλά γκολ και κερδίζουμε συχνά τις αντίπαλες ομάδες.

Εκτός από το παιχνίδι περνάμε αρκετό χρόνο μαζί συζητώντας για τα ματς, που βλέπουμε στο γήπεδο ή στην τηλεόραση. Όλοι έχουμε τις αγαπημένες μας αγγλικές ομάδες, αλλά παρακολουθούμε και την αγαπημένη μας ελληνική ομάδα, τον Ολυμπιακό.

Είμαστε μια φοβερή παρέα και αν τύχει και κάποιος από εμάς λείπει κάποιο Σάββατο από το σχολείο, ανυπομονούμε να τον δούμε ξανά το επόμενο Σάββατο! Είμαστε πολύ δεμένοι μεταξύ μας.

Βασίλης Κουτράκος

Τετάρτη Τάξη



Στο ελληνικό σχολείο έχω
έντεκα φίλες. Η καλύτερή μου
φίλη είναι η Άννα Μαρία. Στα
διαλείμματα οι φίλες μου και εγώ, παίζουμε
κρυψό και τα αγόρια παίζουν ποδόσφαιρο.
Κάποιες φορές, το Σάββατο μετά το σχολείο,
πηγαίνουμε η μία στο σπίτι της άλλης.
Το Σάββατο μετά το μάθημα πάνουμε παρα-
δοσιακούς ελληνικούς χορούς, μαζί με την
Άννα Μαρία, την Νάταλη, την Χριστίνα και
την Μαρία. Μου αρέσουν πολύ τα κάστρα που
βλέπω στο βιβλίο της ιστορίας.



Eua Xarrounη

Τετάρτη Τάξη

Πέμπτη Τάξη

Διδ.: Βασίλειος Σάκκος

ΟΙ ΦΙΛΟΙ ΤΟΥ ΔΑΣΟΥΣ ΜΙΛΟΥΝ Ο ΕΝΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΆΜΟ

Οι μαθητές της Πέμπτης Τάξης διάλεξαν χαρακτήρες από τους μύθους του Αισώπου και μας περιγράφουν τη φωλιά που τους δένει.

Εγώ ωστε να μηδὲ μον γρίπη, η Μελίνα η κελίνα, ταξιδεύουμε συχνά δεν νομίζω ότι απομαρτυρόμαστε πολύ τελεία, αλλά νιώθουμε ότι έχουμε πάρι πολύ ραυρά. Οσας πενάν, μον δένει να φράσω, μον δένει να πάρω. Είναι τόσο καλή και γενναίωση φίλη!

Σταύρος Λόη
Κωσταντίνα



ΙΟΥΛΙΤΤΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΣΤΕΡΙ



Βλέπω σημάδι τη Κυνοειδεία το μυγγοποδι. Κανείς δεν θέλει στο υπόριθμό του πολύ ανιχνεύει. Κάθι μέρα παίζουμε μαζί και περιήλε τέλεια. Πάμε όπου θέλουμε να πάμε το μυγγοποδι, ανέβασμα και πολύ βαθεία στο δάσος. Την γρηγορεύουμε πολύ βλέπετε, μίαν η καλύτερη φίλη που θα μπορούσα να έχω.

Ιωαννίττα Λαζαρίδη-Νευτρανή
Ιουλίττα Καρβούνη

Περήλια τέλεια με την Ιουλίττα, το περιστέρι. Θυμάρια δεν ανεμεταπονήσει μαζί την ατένον που πάθει να ειδουντεί την Ερυρίτη το σταφύλι. Είναι πολύ γενναία και μαζί γιούνασε τη τέλεια ομάδα!

Ζάχαρη Ζωηρίου

Γιατί δες μαλού μον γρίπη και φίλης. Μον ζητεσαν να δες πω για την πρώτη φορά που γνωρίσαν τον Αντρέα, το άλλο διανεύδει. Τον γνωρίσαν σταρίπετε πάνω μον στο πάρκο και στην αρχή δεν μον είπε μαν σημηνίστη. Μεγά φίρμας γίναμε πολύ μαλού γρίπης παιζάμε πολλές μέρες ποβογράφης και με σπινθερή ανησυχία σταν επεργά μασ. Τιρά τα πάρε μα καρά!

Κήπων Ζωηρίου-Αιώνη

Με την γρίπη μον, την Ερυρίτη το σταφύλι, έχουμε περάσει πολλές μακαροττικές στιγμές. Το μαλύτερο πράγμα που μάνουμε μαζί φίρμας είναι το να συζητάμε. Πριν δύο εβδομάδες μάναμε μια συζητηση για τη ζωή και το σύμπαν. Ήλαντα, αδημάτε, δεν είναι σε απότομα να γρίπης.



Η Χριστίνα ο τζίζικας, είναι πολύ αστεία και αγαπάει πάρα πολύ τα ριζίτσια! Έχει φαρόρα, πράσινα μια ευρειά μαζιά. Είναι πολύ καλή και στην συμπαθία πολύ!

Ελένη Παπαδοπάπανος

ΜΕΛΙΝΑ



ΚΑΜΕΛΙΑ



Κόκορας

Ερυφό λην



Πέμπτη Τάξη

Ισαβέλλα
η αγόπου

Η αλεπού μου αρέσου πολύ. Εγώ είμαι ένα απλό, μικρό μυρούχιμο όντα στη Βόρεια Ευρώπη με αυτην την ονομασία για την οποία στην Ευρώπη με αυτην και μου κάνει όλα τα καλά! Της γεννήθηκα στο αυτοκίνητο και δένω να πάμε και ζευγάρωμε δεν ξέρω αν σας το είπα, αλλά είναι η μαλακότερη μου φίλη, η Ισαβέλλα η αλεπού.

Kυνοταράντα Anna-Neumann



Με τη Ερην (το μικρό αρνάκι) παιζουμε το παιχνίδι των εξερευνητών. Κάνουμε πώς είμαστε αρχαιοτότεροι που μάκινοι να δρούν αρχαιούς υποσαυρούς. Περνάμε πολύ ωραια με το παιχνίδι μας! Οταν μεταλύσουμε θέλουμε όμως να κάνουμε μάτι πιο από μαζί σταυρό το να κάνουμε βότσα με τα ποδάρια μας. Ως γρίτο δεν κρεατίζουμε ποτέ τελείω!

Tζούνια Bosia



Βλέπω συνάντη την Κυνοταράντα το μυρογριάδι. Κάνει βότσα στο μυρογριάδι μου ποτέ συνάντη. Κάθι μέρα παιζουμε μαζί και περνάμε την ημέρα. Πάμε σκοτεινά να πάμε το μυρογριάδι, αυμάνα και ποτέ δεν θέλω στο δάσος. Την εμπιστεύομαι ποτέ διότι περισσότερες είναι η μαλιάτσια φίλη μου που μαρούσα να έχω.

Ισαβέλλα Anna-Neumann



Η διονορά (το ποντικάκι της εξοκής) ιρκεται συνάντη για επισκευές στο μαδούνι μου. Πάμε μαζί ταξιδιά σε μακρινά μέρη, πέρα από το δάσος με ας μας παισνεύει ποτήν μαρούσιο δεν βαριάραστε ποτέ. Αύρια ιστορίες και Ευαγριδίζομαστε στα γύρια. Είναι η πιο μαλή μου φίλη.

Melina Baveli



Με τον γρίτο μου, τον Ζάββα το τραγάνι έχουμε μάνει πολλούς αγώνες και περάσαμε πολλές περιπέτειες. Μια φορά ήταν ήδη ματιέ στην γράμμα που ήταν το τραγάνι, ο Ζάββας. Όταν προσπάθησε να μας φέρει με τα μαδούνια μου, ζτάθηκε μου. Έπειτα σκαίνεται το κόρο, τον διωδεύει κορενούντας με σύντομα τη σύναρψη. Να τι καλός γρίτος είναι ο Ζάββας. Μαζί σε όλες τις μάχες!

Aριστοτέλης Λεβέντης



Η Καΐτη (το ποντικάκι της πότης) είναι η πιο μαλή μου φίλη! Πηγαίνουμε πολλές φρεσκές στο μαρμούριο δάσος και μέρα, έτσι γρίζουμε στο σπίτι, με βούτηξ με τα μαδούνια μου. Στα γεννήθιά μου, έγινε πάντα ποτό δια το τέλιο δύριο για μέρα και μου το παισνεύει. Είναι όμως η μαλιάτσια μου φίλη πουτζιά είναι ποτήν (μα ποτή!) αστεία!

Ερμηνύτης Φιλιππίδη



Η Τζουλιά είναι ποτήν αστεία. Είναι μια εγεργεια. Μας αρέσει ποτήν να γιγαντίζουμε μαζί γιγαντίζουμε στη γρήγορη γέννηση μας τα δέντρα, το ποτάμι, το βούνο και το έρημο. Μια μέρα δική μας και στην παραδίκα για να γιγαντίζουμε τη δάσκαλα. Είμαστε συγχρόνια πώς δικάια μας πρέπει να περιπέτεια.

Ergo Zafeirou



Αντέ το άλιτο πλούταρχο: Ο Κικινώνας; Ναι, τώρα είμαστε κατόπιντοι. Στην αρχή δεν είκαμε καταλάβαινεις τις ίδιες του άλιτο Άρού όμως παιζάμε πολλές μάχες μαζί, είδαμε πώς τα δριστικά μας. Μαζίνευσαν πολλά για τον αλιτό πάνω στο παιχνίδι. Είμαι τυχερός πουτζιά είσαι βούτα είναι μανιούριο φίλο.

Aντρέας Krunic

Έκτη Τάξη

Διδ.: Μαρία Κορωνίδου



Αντώνης Τσακνάκης

Ο καλύτερός μου φίλος είναι 11 χρόνων και τον λένε Τσάρεντ. Έχει χλωμή επιδερμίδα και είναι ψηλός και λεπτός με καστανά μάτια και μαύρα μαλλιά, χωρίς χωρίστρα. Μας αρέσει να παίζουμε σκάκι και κρυφτό. Του αρέσει το σκάκι, η μονόπολη και το κολύμπι και δεν του αρέσει καθόλου ο Justin Bieber. Όταν πηγαίνω στο σπίτι του, οι γονείς του είναι φιλόξενοι, και εκεί παίζουμε ηλεκτρονικά παιχνίδια.



Φίλιππος Κούτρας



Κωνσταντίνος Αττιλάκος

Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο Χρήστος Δάσκας. Μένει στο Μπρίστολ και έρχεται σπάνια για επίσκεψη, όπως κι εγώ πάω σπάνια. Όταν πάω όμως, παίζουμε παιχνίδια όπως το Oblivion και πειρατές λέγκο στον υπολογιστή. Είναι 11 χρόνων, πάει στην Έκτη τάξη, έχει καστανά μάτια και μαλλιά και είναι από την Ελλάδα.



Κατερίνα Αντωνίου

Την καλύτερή μου φίλη τη λένε Εμίλια. Έχει ξανθά, σπαστά μαλλιά και καστανά μάτια. Της αρέσουν τα ζώα, η φύση, το παγωτό, και οι φράουλες, όπως και σ' εμένα. Δεν ξέρει Ελληνικά γιατί είναι από τη Σερβία. Πάμε στο ίδιο σχολείο, είμαστε συνομήλικες και ζούμε κοντά. Παίζουμε πολύ συχνά στο πάρκο, αλλά πιο πολύ μιλάμε, όταν είμαστε μαζί. Περνάω πολύ καλά μαζί της, γι' αυτό είναι η καλύτερή μου φίλη.

Εκτη Τάξη



Kiera Hinsley

Η καλύτερή μου φίλη είναι η Τζούλια και είναι 11 χρόνων. Έχει μακριά καστανά μαλλιά και μελιά μάτια. Όταν είμαστε μαζί, παίζουμε νέτμπολ, μπάσκετ και άλλα παιχνίδια. Έχει έναν αδελφό και μια αδελφή. Της αρέσει να γράφει και να ασχολείται με αθλήματα, αλλά δεν της αρέσει το ποδόσφαιρο ούτε το τρέξιμο. Η ζωγραφιά μου τη δείχνει με ένα τέρμα του νέτμπολ. Στο σπίτι της παίζουμε παιχνίδια και βλέπουμε τηλεόραση, στο δικό μου παίζουμε με το σκυλί μου και πάμε στο πάρκο! Περνάμε πολύ ωραία και γι' αυτό είναι η καλύτερή μου φίλη.

Η καλύτερή μου φίλη είναι η Calla. Έχει καστανά μάτια, χλωμή επιδερμίδα, και μακριά, ίσια, καστανά μαλλιά με χωρίστρα στα πλάγια, συνήθως σε αλογοουρά. Είναι πολύ αδύνατη και πιο ψηλή από μένα. Είναι η καλύτερή μου φίλη, επειδή είμαστε σχεδόν ίδιες και περνάμε πολλή ώρα μαζί στο σχολείο, επειδή είμαστε επιμελήτριες. Όταν είμαστε μαζί, μιλάμε για τις άλλες φίλες μας. Το αγαπημένο της χρώμα είναι το πράσινο και δεν της αρέσει ο Justin Bieber. Περνάω πολύ ωραία μαζί της.



Μαρία Lofthouse



Tína Λάπα

Το φίλο μου τον λένε Μανώλη και ζει στην Κρήτη. Δεν τον έχω δει εδώ και δύο χρόνια. Είναι δέκα χρόνων με κοντά, κόκκινα μαλλιά και είναι πολύ ψηλός. Έχει άσπρη επιδερμίδα, ωραία γαλάζια μάτια και γυμνάζεται πολύ. Έχει νιντέντο και φορητό υπολογιστή. Όταν είμαστε μαζί, παίζουμε ποδόσφαιρο και μερικές φορές παίζουμε στον υπολογιστή. Του αρέσει το μπλε χρώμα. Έχει πολύ καλούς γονείς και είναι πολύ ωραία να έχεις ένα φίλο όπως το Μανώλη. Είναι σαν να είμαι ο αδελφός του.



Φίλιππος Λάππας

Τάξη GCSE 1

Διδ.: Θωμάς Χατζηδάβαρης

Ο πιο καλός μου φίλος είναι ο ξάδερφός μου ο Σάββας. Είναι ψηλός και λίγο παχουλός. Έχει καστανά μάτια και μαλλιά. Είναι πολύ χαμογελαστός και πάντα χαρούμενος.

Με το Σάββα έχουμε πολλά κοινά σημεία. Μας αρέσουν τα ίδια αθλήματα όπως η καλαθοσφαίριση και το ποδόσφαιρο. Επίσης, μας αρέσουν και οι ίδιες ταινίες και ειδικά οι κωμωδίες. Τελευταία, μας αρέσουν και τα ίδια φαγητά όπως για παράδειγμα σουβλάκια και σεφταλιές.

Με το Σάββα συναντιόμαστε κάθε φορά που πηγαίνουμε διακοπές στην Κύπρο. Παίζουμε μαζί και ποτέ δε μαλώνουμε. Πιστεύω ότι αυτό συμβαίνει, γιατί έχουμε όλα τα καλά πράγματα που πρέπει να έχει μια φιλία και κυρίως εμπιστοσύνη μεταξύ μας και αλληλοβοήθεια.



Σολωμού Σταύρος



Η αγαπημένη μου φίλη λέγεται Mercy. Έχει καστανά μαλλιά, μπλέ μάτια και φοράει γυαλιά. Της αρέσει να τραγουδάει, να βλέπει τηλεόραση και να παίζει στον υπολογιστή της.

Όταν βλέπω τη Mercy στο σχολείο μιλάμε για τα πάντα: τι κάναμε το σαββατοκύριακο, ποιο είναι το αγαπημένο μας τραγούδι, ποια είναι η αγαπημένη μας ταινία. Μιλάμε και για τα παιχνίδια που παίζουμε στον υπολογιστή μας.

Το αγαπημένο της βιβλίο είναι το «The Mother, Daughter Book Club» και η αγαπημένη της ταινία είναι το «Crazy, Stupid Love».

Η αγαπημένη της τραγουδίστρια είναι η Taylor Swift και το αγαπημένο της τραγούδι είναι το «Where is the love».

Το αγαπημένο της χρώμα είναι το ροζ, επειδή είναι φωτεινό και χαρούμενο χρώμα. Τελειώνοντας, θέλω να αναφέρω ότι η Mercy είναι η αγαπημένη μου φίλη, επειδή είναι εκκεντρική, είναι πολύ αστεία και πάντα έχει κάτι ωραίο να πει.

Νεφέλη Synesios-Quai

Τάξη GCSE 1

Η καλύτερή μου φίλη είναι η Έλλα, την ξέρω από τότε που ήμουν μωρό. Η Έλλα έχει ανοιχτά πράσινα μάτια και μακριά, καστανά, σγουρά μαλλιά. Είναι πολύ ψηλή και αδύνατη. Της αρέσει πολύ το διάβασμα, η μουσική και η γυμναστική.

Η Έλλα μένει πολύ κοντά στο σπίτι μου και βλεπόμαστε πολύ συχνά. Όταν συναντιόμαστε, παίζουμε παιχνίδια, βλέπουμε ταινίες, μιλάμε και περνάμε καλά. Κάνουμε πολλά άλλα πράγματα μαζί. Πάμε διακοπές μαζί, πάμε για κολύμπι και γιορτάζουμε μαζί τις Απόκριες. Στα πρώτα χρόνια της φιλίας μας γιορτάζαμε μαζί και το Πάσχα. Γενικά περνάμε πολύ καλά, όταν είμαστε μαζί και είμαστε πολύ καλές φίλες.

Μαριάννα Jenkins



Ο καλύτερός μου φίλος είναι ο Μιχάλης. Με το Μιχάλη πηγαίνουμε μαζί τα Σάββατα στο ελληνικό σχολείο και είμαστε συμμαθητές στο GCSE1. Ο Μιχάλης είναι 14 χρόνων, μέτριος στο ύψος, αδύνατος και μελαχρινός. Έχει μαύρα μάτια και έχουμε πολλά κοινά ενδιαφέροντα. Στα διαλείμματα μας αρέσει πολύ και στους δυο μας να παίζουμε ποδόσφαιρο. Περνάμε πολύ καλά κάθε φορά που συναντιόμαστε και γελάμε πολύ!

Παναγής Krunic

Ο πιο καλός μου φίλος είναι ο Γιάννης. Είναι πολύ ψηλός, λεπτός αλλά πολύ γυμνασμένος και δυνατός. Έχει πολύ καλή αίσθηση του χιούμορ και πάντα γελάμε πάρα πολύ κάθε φορά που βλεπόμαστε.

Βγαίνουμε πολύ συχνά μαζί και πηγαίνουμε συχνά στον κινηματογράφο. Το αγαπημένο του άθλημα είναι το badminton. Παίζουμε κάθε Κυριακή μετά την κοινωνική μου υπηρεσία (δουλεύω σε ένα φιλανθρωπικό κατάστημα).

Ο Γιάννης έχει καστανά μάτια και μαλλιά, ακριβώς όπως εγώ και η οικογένειά μου.



Μιχάλης Βανέζης

Τάξη GCSE 2

Διδ.: Δρ Όλγα Φακατσέλη

Η φιλία στην ελληνική ιστορία και παράδοση...

Μέγας Αλέξανδρος και Ηφαιστίωνας

Ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ηφαιστίωνας γνωρίστηκαν, όταν ήταν έφηβοι. Η φιλία αυτών των δυο κράτησε για όλη τους τη ζωή. Ο Ηφαιστίωνας ήταν γιος του Μακεδόνα αριστοκράτη Αμύντορα και ήταν μαθητής του Αριστοτέλη, όπως ακριβώς και ο Αλέξανδρος.

Οι δυο φίλοι συνδέθηκαν με αδελφική αγάπη και ο Αλέξανδρος αποκαλούσε τον Ηφαιστίωνα ισάδελφο και «φιλαλέξανδρο». Ο Ηφαιστίων έλαβε μέρος ως αξιωματικός του Μακεδονικού στρατού στην εκστρατεία του φίλου του στην Ασία.

Στα Σούσα ο Αλέξανδρος και ο Ηφαιστίων παντρεύτηκαν τις δυο κόρες του Πέρση βασιλιά Δαρείου. Ο Ηφαιστίωνας αποκαλέστηκε χιλίαρχος και αναδείχτηκε δεύτερος στην εξουσία μετά τον Αλέξανδρο. Όμως, στα Σούσα ο Ηφαιστίων αρρώστησε βαριά και σε λίγες ημέρες πέθανε. Ο Αλέξανδρος δεν μπορούσε να φάει ή να πιει τίποτα για τρεις ημέρες από τη θλίψη του.

Πιστεύω ότι ο Μέγας Αλέξανδρος και ο Ηφαιστίωνας είχαν μια πολύ ξεχωριστή φιλία. Όταν γνωριστήκανε, αμέσως έγιναν οι καλύτεροι φίλοι. Οι δυο τους πολέμησαν μαζί και έμειναν ο ένας στο πλευρό του άλλου ως το τέλος.

Νικόλαος Λεβέντης



O Αλέξανδρος και ο Ηφαιστίωνας σε κυνήγι

Αγιος Γρηγόριος ο Θεολόγος και Μέγας Βασίλειος

Μια αληθινά αθάνατη φιλία ήταν αυτή μεταξύ του Αγίου Γρηγορίου του Θεολόγου και του Μεγάλου Βασιλείου. Αυτή η φιλία ξεκίνησε από τα εφηβικά τους χρόνια και διατηρήθηκε αναλλοίωτη και πέρα από το θάνατο τους.

Γνωρίστηκαν στην Καισάρεια της Καππαδοκίας μετά το 345 μ.Χ., όταν και οι δυο ήταν περίπου 15 χρόνων. Κατόπιν, ο Μέγας Βασίλειος πήγε για σπουδές στην Κωνσταντινούπολη ενώ ο Γρηγόριος στην Αλεξάνδρεια. Σύντομα πήγαν και οι δυο για σπουδές στην Αθήνα. Ο Γρηγόριος έφτασε στην Αθήνα ένα χρόνο νωρίτερα από το Βασίλειο και τον περίμενε ανυπόμονα. Όταν ολοκλήρωσαν τις σπουδές τους, ο Γρηγόριος έμεινε ακόμη ένα χρόνο στην Αθήνα ως καθηγητής. Η φιλία αυτή συνεχίστηκε αδιάσπαστη παρά τις δυσκολίες και είναι για μένα πρότυπο.

Πιστεύω ότι η φιλία είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας, επειδή χωρίς φίλους ένας άνθρωπος μπορεί να νιώσει πολύ μόνος στη ζωή.

Αναστασία Λεβέντη

Τάξη GCSE 2

Ορέστης και Πυλάδης



Ο Ορέστης και ο Πυλάδης στην Ταυρίδα. Ερυθρόμορφος κρατήρας από την περιοχή της Καμπανίας, 330-320 π.Χ., Μουσείο Λούβρου

Ο Ορέστης ήταν γιος του Αγαμέμνονα και της Κλυταιμνήστρας, αδελφός της Ιφιγένειας, της Ηλέκτρας και της Χρυσόθεμης. Όταν η μητέρα του δολοφόνησε τον πατέρα του, η Ηλέκτρα τον φυγάδευσε στη Φωκίδα.

Εκεί ανέπτυξε μια πολύ ισχυρή φιλία με τον ξάδερφό του, Πυλάδη, η οποία υπήρξε παροιμιώδης. Ο Ορέστης με τη βοήθεια και στήριξη του Πυλάδη επέστρεψε στις Μυκήνες και εκδικήθηκε το φόνο του πατέρα του, σκοτώνοντας την Κλυταιμνήστρα και τον εραστή της Αίγισθο.

Νομίζω ότι η φιλία γενικά είναι πολύ σημαντική και αυτό που έγινε με τον Ορέστη και τον Πυλάδη αποδεικνύει την αξία της. Ο Πυλάδης αντιπροσωπεύει το πρότυπο της πιστής φιλίας. Ο ίδιος ομολογεί ότι, αν εγκατέλειπε τον Ορέστη την ώρα της καταδίκης του, δε θα μπορούσε ποτέ μετά να αντικρύσει τον ευατό του.

Οσοι έχουν έναν καλό φίλο καταλαβαίνουν πόσο σημαντικό είναι να έχουν κάποιον να τους βοηθάει, όταν βρίσκονται σε δυσκολία.

Στάθης Davies

Φίλιππος και Ναθαναήλ

Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ ήταν δυο καλοί φίλοι, που έζησαν την εποχή του Ιησού Χριστού και αξιώθηκαν να γίνουν μαθητές Του. Μάλιστα στις μέρες μας μαθαίνουμε γι' αυτούς και τους θεωρούμε υπόδειγμα αληθινής φιλίας.

Όταν ο Ιησούς προσκάλεσε τους δώδεκα μαθητές να Τον ακολουθήσουν για να διαδώσουν την αλήθεια Του σε όλο τον κόσμο, ο Φίλιππος δέχτηκε την πρόσκληση και Τον ακολούθησε. Ο Ναθαναήλ δεν πείστηκε αμέσως, μα ο Φίλιππος δεν σταμάτησε τις προσπάθειές του και προσπαθούσε συνεχώς να πείσει το φίλο του. Τελικά ο Ναθαναήλ ανταποκρίθηκε θετικά και οι δυο καλοί φίλοι έγιναν και μαθητές του Ιησού.

Αυτή η ιστορία φιλίας μεταξύ τους μας διδάσκει ότι φιλία δε σημαίνει απλά το να περνάς το χρόνο σου με κάποιον, να λες ή να κρατάς μυστικά. Αληθινή φιλία είναι να προσπαθείς με επιμονή, υπομονή και θέληση να φέρεις το φίλο σου στο σωστό δρόμο, να τον βοηθάς στις δυσκολίες. Να βαδίζουμε συνοδοιπόροι προς τον Χριστό, έτσι θα χτίσουμε γερά θεμέλια για μια φιλία.

Ο Φίλιππος και ο Ναθαναήλ αλλά και ο Χριστός μας διδάσκουν τι σημαίνει φιλία και πώς ήταν η φιλία από τον αρχαίο ελληνικό και χριστιανικό κόσμο μέχρι και σήμερα. Η φιλία είναι κάτι που μένει για πάντα.

Κωνσταντίνος Κότσης

Τάξη GCSE 2

Αχιλλέας και Πάτροκλος

Ο Αχιλλέας και ο Πάτροκλος ήταν οι καλύτεροι φίλοι στον Τρωικό Πόλεμο. Όταν ο Αχιλλέας αρνήθηκε να πολεμήσει, επειδή λογομάχησε με τον Αγαμέμνονα, ο Πάτροκλος τον έπεισε να τον αφήσει να πολεμήσει εκείνος στη θέση του.

Ο Έκτορας σκότωσε τον Πάτροκλο νομίζοντας ότι ήταν ο Αχιλλέας. Ο Αχιλλέας στεναχωρήθηκε τόσο πολύ με το χαμό του φίλου του ώστε αργότερα σκότωσε τον Έκτορα και έσυρε το άγυρχο σώμα του γύρω από τα τείχη της Τροίας.

Αυτό δείχνει πόσο στενή ήταν η σχέση τους και μέχρι ποιο σημείο έφτασε ο Αχιλλέας, για να εκδικηθεί τον πρόωρο και άδικο χαμό του φίλου του.

Ο Ομηρος μας αναφέρει ότι ο Αχιλλέας κράτησε στη σκηνή του το σώμα του φίλου του για πέντε ολόκληρες ημέρες πριν τελικά το κάψει. Αυτό είναι άλλο ένα δείγμα ότι ο Αχιλλέας δεν ήθελε να χάσει και να αποχωριστεί τον αγαπημένο του φίλο και μια απόδειξη για το πόσο σημαντική ήταν η φιλία τους.

Άρτεμις Ξενιτίδου



*Ο Αχιλλέας φροντίζει το πληγωμένο χέρι του Πάτροκλου.
Ερυθρόμορφη κύλικα, 500π.Χ. Βερολίνο, Αρχαιολογικό Μουσείο*

Δάμων και Φιντίας

Η δύναμη της φιλίας του Δάμωνα και του Φιντία είναι πολύ καλό παράδειγμα για όλους μας. Ο Δάμων ήταν έτοιμος να πεθάνει για το Φιντία, όταν εκείνος καταδικάστηκε για συκοφαντία. Εσείς θα θυσιάζατε τον εαυτό σας για το φίλο ή τη φίλη σας; Παραδέχομαι ότι στα παλιά χρόνια ήταν ίσως διαφορετικά τα πράγματα αλλά, νομίζω, ότι η φιλία δεν έχει αλλάξει στις μέρες μας, ούτε και θα αλλάξει ποτέ. Το πιο σημαντικό στοιχείο για μια δυνατή φιλία είναι να νοιάζεται ο ένας τον άλλο. Μπορούμε να μάθουμε κι εμείς από την Αρχαία Ιστορία, για να φτιάξουμε νέες ή να ξαναφτιάξουμε παλιές φιλίες.

Μαρία Κανελλοπούλου

Τάξεις AS / A Level

Διδ.: Αλεξάνδρα Σαμαρά
Δρ. Κωνσταντίνος Αθανασιάδης

Αποχαιρετισμοί...

Έχω περάσει μόνο δυο χρόνια σε αυτό το σχολείο, αλλά είναι δυο αξέχαστα χρόνια. Είμαι ευγνώμων που βοηθήθηκα να μην ξεχάσω τα Ελληνικά μου και που γνώρισα φανταστικά άτομα. Δυο χρόνια δεν είναι αρκετός χρόνος για να χαρώ τις φιλίες που έκανα με τους συμμαθητές και τις συμμαθήτριες μου, μα θα είναι αιώνιες φιλίες.

Το κομμάτι της ζωής μου, που έχω περάσει εδώ, είναι πολύ μικρό, αλλά είναι ιδιαίτερη η σχέση μου με τους συμμαθητές μου, διότι είναι πολύ δύσκολο να βρεις αρκετά Ελληνόπουλα εδώ στο εξωτερικό. Κάθε Σάββατο αισθανόμουν σαν να ήμουν στην Ελλάδα και, όταν έρθει η ώρα που θα πρέπει να φύγω, κάθε Σάββατο θα θυμάμαι τα πρωινά και τα μεσημέρια που πέρασα εδώ.



Αλέξανδρος Παπακώστας



Στα πολλά και χαρούμενα χρόνια μου σε αυτό το σχολείο έχω κάνει πολλούς φίλους και έχω δει πολλούς να έρχονται και να φεύγουν. Τα τελευταία χρόνια ιδιαίτερα στην τάξη της κας Σαμαρά έχω νιώσει μέλος μιας οικογένειας. Μιας οικογένειας που έχει αλλάξει με την αποχώρηση των παλιών μου συμμαθητών και τον ερχομό νέων μαθητών.

Όμως, όπως συμβαίνει σε κάθε οικογένεια, έτσι και σε αυτή του σχολείου δεν ξεχνώ κανέναν, γιατί όλοι έχουν αποκτήσει μια σημαντική θέση στην καρδιά μου.

Περσεφόνη Krunic

Τάξεις AS / A Level

Όταν ήρθα από το παλιό μου σχολείο,
δεν πίστευα ότι σ' αυτό το ελληνικό σχολείο
θα περνούσα καλά. Σε λίγο είχα μεγαλύτερη
ευχέρεια στα Ελληνικά, γιατί περνούσα καλά
με όλους τους φίλους μου στην τάξη. Το
A Level ήταν βέβαια δύσκολο και νόμιζα ότι
δε θα το τελείωνα ποτέ. Γι' αυτό δεν ήμουν
προετοιμασμένη να αφήσω τους δασκάλους
και τους φίλους μου, που με βοήθησαν πολύ
αυτόν τον τελευταίο χρόνο και δε νομίζω ότι
θα τα κατάφερνα χωρίς τη βοήθειά τους.

Στο ελληνικό σχολείο έχω κάνει μια
από τις καλύτερές μου φίλες, που έχει
τελειώσει το σχολείο τώρα αλλά βλεπόμαστε
συχνά. Θα θυμάμαι όλους τους συμμαθητές
μου και βεβαίως τα ποιήματα και την ιστορία
που μάθαμε, ούτε αυτά θα τα ξεχάσω.
Κλείνοντας, θα ήθελα να ευχαριστήσω την
κα Σαμαρά, την κα Φακατσέλη, και τον κο
Κωνσταντίνο.



Νίνα Ξενιτίδου

Τα χρόνια που έχω περάσει στο ελληνικό σχολείο,
θα μου μείνουν αξέχαστα. Από μικρό κοριτσάκι έρχομαι
στο σχολείο της Αγίας Σοφίας. Αυτό το σχολείο έχει κάτι
σημαντικό και πάντα ένιωθα και νιώθω ότι εδώ όλοι είναι
σαν μια μεγάλη οικογένεια και αυτό είναι πολύ σημαντικό
μιας και οικογένεια σημαίνει αγάπη, ευτυχία και
ασφάλεια.

Επίσης, οφείλω να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ σε
όλους τους δασκάλους μου, γιατί αυτοί οι άνθρωποι με
βοήθησαν να περάσω τις εξετάσεις μου και με έκαναν
έναν καλύτερο άνθρωπο.

Θα μου λείψει το ελληνικό σχολείο πάρα πολύ και
θα μου φανεί περιέργο να μη βλέπω την κυρία Σαμαρά να
κάθεται στα κάγκελα, στην είσοδο του σχολείου, να
χαιρετά τους γονείς και τα παιδιά.

Γενικά θα μου λείψουν όλοι απίστευτα! Έχω πολύ¹
καλές σχέσεις με όλα τα παιδιά και με όλους τους
δασκάλους!

Ελληνικό Σχολείο...σε ευχαριστώ για όλα! Θα μου
λείψεις...

Ελεάννα Πίσσα



Τάξεις AS / A Level

Νομίζω ότι το θέμα της φιλίας είναι πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Τι σημαίνει να φιλία; Κατά τη γνώμη μου σημαίνει να έχεις δίπλα σου έναν άνθρωπο να σε στηρίζει πάντα, να νοιάζεται για εσένα και να σε καταλαβαίνει περισσότερο απ' όλους. Πιστεύω ότι, αν έχουμε έναν καλό φίλο, είμαστε πιο χαρούμενοι. Χωρίς φίλους οι περισσότεροι άνθρωποι γίνονται ανασφαλείς και δεν αισθάνονται άνετα, διότι δεν έχουν βρει κάποιους να μπορέσουν να τους στηρίζουν. Ο φίλος πρέπει να είναι κάποιος που να μπορούμε να του έχουμε εμπιστοσύνη, που να είναι τίμιος και πιστός. Επιπλέον, κάποιος που να πιστεύει ότι η φιλία είναι επίσης σημαντική. Αυτός που έχει φίλους είναι ευτυχής και ευλογημένος.

Cecilia Appiah

Οι φίλοι. Τι είναι οι φίλοι; Οι φίλοι είναι άνθρωποι στους οποίους μπορείς να στηρίξεσαι, να τους εμπιστεύεσαι. Άνθρωποι που θα είναι εκεί για εσένα. Χωρίς φίλους κανείς δεν μπορεί να ζήσει. Οι φίλοι είναι χαρά. Είναι αυτοί που θα σε κάνουν να χαμογελάς στις στεναχώριες σου και στις γκρίζες μέρες σου.

Βασιλική Μαργαρώνη

Η φιλία είναι κάτι πολύ σημαντικό στη ζωή μας. Κάτι που όλοι χρειαζόμαστε, επειδή οι φίλοι μας μάς κάνουν να γελάμε, να είμαστε χαρούμενοι, και να περνάμε καλά. Όταν κάποιος με ρωτάει τι είναι φιλία, σκέφτομαι χαμόγελα, περιπέτειες και παιχνίδια με ανθρώπους που γνωρίζεις καλά και εμπιστεύεσαι. Είναι κάτι ξεχωριστό, που δε μπορείς να αγοράσεις ή να κερδίσεις αυτόματα. Από την άλλη, αυτοί που δεν έχουν φίλους δεν είναι χαρούμενοι, γιατί δεν έχουν αυτές τις ωραίες στιγμές και τελικά μπορεί να έχουν πολλά προβλήματα και στενοχώριες.

Αντίθετα, η φιλία μπορεί να σου προσφέρει αγάπη και να κάνει τη ζωή πολύ όμορφη. Οι ωραίες στιγμές υπάρχουν εξαιτίας της φιλίας και μια πραγματική φιλία συνεχίζεται για πάντα. Επιπλέον, δταν μας συμβαίνει κάτι κακό, ένας φίλος μπορεί να μας βοηθήσει να το ξεπεράσουμε και το αντίστροφο.

Γιώργος Salter

Οι καλές φιλίες είναι πολύ σημαντικές. Όταν είσαι με τους φίλους σου, περνάς καλά και γελάς μαζί τους. Με τους φίλους μου έχουμε πάντα τα ίδια ενδιαφέροντα και περνάμε καλά μαζί. Οι φιλίες είναι καλές, γιατί δε σου μαθαίνουν μόνο να είσαι πιστός σε άλλους, αλλά σου δίνουν κιόλας υποστήριξη, όταν έχεις προβλήματα και όταν χρειάζεσαι να μιλήσεις με κάποιον.

Zoë Salter

Η φιλία για εμένα είναι επιτακτικός στόχος που εξασφαλίζει την ίδια την επιβίωσή μας. Αν δεν είχα φίλους, θα αισθανόμουν εντελώς χαμένος. Με αυτό εννοώ ότι οι φίλοι μου είναι η ίδια η ζωή μου. Ξέρουν πώς να με ανακουφίζουν, όταν είμαι λυπημένος ή στενοχωρημένος, να με κάνουν να γελώ μέχρι να πονάει το στομάχι μου από τα γέλια και να μου λένε πάντα ότι δύλα είναι εντάξει, ακόμη κι όταν δεν είναι αλήθεια. Οι φίλοι μου είναι οι πιο σοφοί άνθρωποι στον πλανήτη, γιατί απαντούν σε όλες τις ερωτήσεις μου. Για να είμαι ειλικρινής, είναι μια ανακούφιση να έχεις φίλους. Η φιλία είναι η σπουδαιότερη σχέση γιατί κάνει τη ζωή πολύ καλύτερη.

Σταύρος Φιλιππίδης

Για μένα η φιλία είναι κάτι πολύ σημαντικό. Χωρίς τους φίλους που έχω κάνει, όχι μόνο στο ελληνικό σχολείο αλλά και στο αγγλικό, τα χρόνια που έζησα ως μαθητής δε θα ήταν τόσο ευχάριστα. Κάποιες φορές βέβαια, οι φίλοι χάνονται, προχωρούν σε άλλες κατευθύνσεις και τότε η φιλία γίνεται μια μακρινή ανάμνηση.

Γιώργος Αλεξίου

Διασκεδάζω με τους φίλους μου και κάνουμε ό,τι θέλουμε, αν βέβαια οι γονείς μας λένε «ναι». Η φιλία είναι πολύ σημαντική στη ζωή μας και κάτι που πρέπει να κρατάμε για πάντα. Οι φίλοι μας βοηθάνε, όταν τους χρειαζόμαστε και τους βοηθάμε κι εμείς, όταν έχουν ανάγκη εκείνοι. Οι άνθρωποι που έχουν φίλους, ζούνε καλύτερα και δεν είναι μοναχικοί. Διαλέγω τους φίλους μου για το χαρακτήρα που έχουν και δε με νοιάζει να είναι πολλοί στον αριθμό.

Αλέξανδρος Λεβέντης-Τακάκης

ΣΧΟΛΙΚΟ ΗΜΕΡΟΛΟΓΙΟ 2013-2014

Σάββατο 26 Οκτωβρίου 2013

Εορτασμός της εθνικής επετείου της 28ης Οκτωβρίου 1940 στο θέατρο του Marylebone CE School for Girls με απαγγελίες ποιημάτων, τραγούδια και παραδοσιακούς χορούς.

Σάββατο 30 Νοεμβρίου 2013

Θεατρική παράσταση με τίτλο "Φουτουρία" από την ελληνική θεατρική ομάδα "HIPPO".

Σάββατο 21 Δεκεμβρίου 2013

Εκκλησιασμός στο ναό της Αγίας Σοφίας και Χριστουγεννιάτικη γιορτή στο χώρο της Κρύπτης. Μετά τη λήξη της γιορτής δόθηκαν οι έλεγχοι προόδου των μαθητών για το πρώτο τρίμηνο.

Σάββατο 11 Ιανουαρίου 2014

Κοπή της βασιλόπιτας στο θέατρο των σχολείου.

Σάββατο 26 Ιανουαρίου 2014

Εκκλησιασμός για την εορτή των Τριών Ιεραρχών στο ναό της Αγίας Σοφίας.

Φεβρουάριος 2014

Επισκέψεις των τάξεων των σχολείου μας στην έκθεση *Patterns of Magnificence – Tradition and Reinvention of Greek Women's Costume* στο Ελληνικό Κέντρο.

1 Μαρτίου 2014

Επίσκεψη του Σεβασμιωτάτου Αρχιεπισκόπου Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κυρίου Γρηγορίου στο σχολείο μας - Αποκριάτικη γιορτή Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

5 Απριλίου 2014

Εκδήλωση με θέμα την παιδική ηλικία στην αρχαιότητα και τίτλο "Ο Ιάσων και η Δάφνη ταξιδεύουν στην αρχαία Ελλάδα" – Πασχαλινή γιορτή του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων.

Κυριακή 23 Μαρτίου 2014

Εορτασμός της εθνικής επετείου της 25ης Μαρτίου 1821 στο θέατρο του Marylebone CE School for Girls. Τη γιορτή παρακολούθησαν ο Σεβασμιώτατος Αρχιεπίσκοπος Θυατείρων και Μ. Βρετανίας κύριος Γρηγόριος, καθώς και οι προϊστάμενες της ΚΕΑ και της ΕΕΑ κυρίες Μ. Παπαλούκα και Β. Καμπουρίδη.

5 Ιουλίου 2014

Κλείνει ο κύκλος των μαθημάτων του σχολικού έτους 2013-2014 με την ετήσια γιορτή αποχαιρετισμού για το καλοκαίρι.

Το σχολείο της Αγίας Σοφίας θα ανοίξει ξανά το Σάββατο 6 Σεπτεμβρίου 2014

AUTUMN TERM

6 Σεπτ. 2014 - 20 Δεκ. 2014
HALF TERM : 1 Νοεμβρίου 2013

SPRING TERM

10 Ιαν. 2015 – 28 Μαρ. 2015
HALF TERM: 21 Φεβρουαρίου 2015

SUMMER TERM

18 Απρ. 2015 – 4 Ιουλ. 2015
HALF TERM: 30 Μαΐου 2015

Greek Easter Σάβ. 12 Απρ 2015



ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΑΓΙΑΣ ΣΟΦΙΑΣ ΛΟΝΔΙΝΟΥ
St Marylebone School, 64 Marylebone High Street, London W1U 5BA